



**GEDRUKT VAN 1982 TOT 2014 - DIGITAAL VANAF 2015
VERSCHIJNT IN JANUARI, APRIL, AUGUSTUS EN OKTOBER
JAARGANG 42 - NUMMER 1 VAN 2023**

INHOUD

Voorwoord	p. 2
Vrijwilligers gezocht voor digitalisatie	p. 2
Waar vindt u ons? Website - Uit in Vlaanderen - Facebook	p. 3
1e Gentse Dag voor stamboomonderzoek	p. 3
Lezingen	p. 5
Geleid bezoek	p. 8
De zoeaaf en de premier: Jean-Baptiste en Alexander De Croo	p.10
Gentse piloten in de "Battle of Britain"	p.13
Documentatiecentrum Familiekunde Gent	p.21



www.familiekunde-gent.be

ISSN 0771-7601

Verantwoordelijke uitgever: Félix Waldack

VOORWOORD



Namens het voltallig Bestuur van Familiekunde Gent wens ik U een jaar 2023 in goede gezondheid en met veel gelukkige momenten met familie en vrienden.

In januari en februari worden de batterijen terug opgeladen ... zodat we U vanaf maart een waaier aan interessante en gevarieerde activiteiten kunnen aanbieden. Lezingen zijn er in april en juni. In mei bezoeken we terug een Gentse begraafplaats.

Nieuw is een "Gentse dag voor stamboomonderzoek en familiegeschiedenis", die jaarlijks zal doorgaan als opener van het jaarprogramma. Telkens zullen 3 bekende Oost-Vlaamse families belicht worden. Uiteraard is er ook plaats voor advies aan alle geïnteresseerden over het zoeken naar hun voorouders.

Namens het ganse Bestuur wens ik U alvast veel leesgenot en hoop U te mogen begroeten op één van onze activiteiten.

Félix Waldack,
voorzitter

VRIJWILLIGERS GEZOCHT VOOR DIGITALISATIE

De voorbije maanden ontvingen we veel schenkingen van bidprentjes, rouwbrieven, trouwboekjes, foto's en andere familiedocumenten. Deze dienen eerst geklasseerd, vervolgens gescand en uiteindelijk 'benoemd' te worden. Daarna han ieder familievorsers alles raadplegen via de zoekrobot karakol.be. Wenst u mee te werken met het invoeren van de gegevens? Zo ja, dan kunt u een keuze maken en thuis aan de slag gaan. Twijfel niet en neem contact met de penningmeester via clairevandevelde@skynet.be.

WAAR VINDT U ONS ?

Naast de website www.familiekunde-gent.be, vindt u onze activiteiten ook op:

UIT IN VLAANDEREN



FACEBOOK via groep Familiekunde Gent



1e GENTSE DAG VOOR STAMBOOMONDERZOEK EN FAMILIEGESCHIEDENIS

Zaterdag 4 maart 2023 (doorlopend van 10 tot 17 uur)

i.s.m. Liberas, Kramersplein 23 te Gent

Blikvanger is een tentoonstelling over 3 Gentse families: De Clercq, De Vriendt en Thiery.

Doorlopend wordt advies gegeven over het opzoeken van de voorouders, het opmaken van een stamboom en het schrijven van een familiegeschiedenis.



Willy DE CLERCQ (1927-2011)

De stamboom van de familie De Clercq gaat terug tot Pieter, geboren te Ingelmunster in 1576. Via Ruiselede en Deinze kwam ze in Gent terecht.



Ernest DE VRIENDT (1875-1955)

Circa 400 jaar voorouders van de "roste wasser" uit Sint-Amandsberg worden tentoongesteld.



Herman THIERY (1912-1978)
pseudoniem: Johan Daisne

Blikvangers zijn uiteraard Michel Thiery, stichter van het Gents Schoolmuseum, en zijn zoon Herman. De roots liggen in het Noorden van Frankrijk.

LEZINGEN

Dinsdag 18 april 2023 (19u30)

"Te vindene tghuent dat men gheerne ghevonden hadde" Archiefvorming in laatmiddeleeuws Gent en Brugge

door Tineke Van Gassen, dr. hist. UGent



Laatmiddeleeuwse stedelijke archieven vormden geen neutrale opslagplaatsen van informatie. Kostbare privileges en oorkonden werden veilig achter slot en grendel bewaard. De bewaargeschiedenis van de Gentse en Brugse archivalia vertoont bovendien nauwe verwevenheid met politieke ontwikkelingen, sociale verhoudingen binnen de stad en eigentijdse opvattingen over schriftstukken en documentbeheer. In deze lezing wordt toegelicht hoe documenten in de veertiende, vijftiende en zestiende eeuw tegelijk aanleiding en instrument vormden in politiek conflict en debat.



De oudste oorkonde die in ons land bewaard wordt bestaat vandaag 1.200 jaar. Het gaat om een document van keizer Lodewijk de Vrome, dat in handen is van het Rijksarchief. Uit het jaar 819 komt het perkament, dat was bestemd voor de Sint-Baafsabdij in Gent.

Lodewijk de Vrome is de afzender van het document. Hij was op het moment van de uitgave, in 819, keizer van het Roomse Rijk, dat toen een groot deel van het tegenwoordige Europa besloeg (van Hamburg in het Noorden tot Barcelona in het Zuiden). Lodewijk stuurde de oorkonde aan Einhard, zijn trouwe medewerker van de Sint-Baafsabdij in Gent. Lodewijk liet iemand in Aken, destijds het centrum van het Roomse Rijk, met een veer in het Latijn op het perkament schrijven, dat is een dierenhuid en dus heel sterk en duurzaam.

Nu we zeker weten wie de afzender en ontvanger zijn van de tekst op perkament, blijft de vraag over wat er precies in staat. In de tekst maakt Lodewijk de Vrome duidelijk dat de Sint-Baafsabdij in Gent immuniteit ontving. Dat betekende dat er werd vastgelegd dat de abdi in haar eigen gebied onder meer boetes mocht uitschrijven en misdrijven kon bestraffen. Lodewijk bood de abdi hiermee extra rechten en vrijheden.

Maandag 12 juni 2023 (19u30)

"Toen geluk nog heel gewoon was"

Hoe het Vlaamse gezin in honderd jaar helemaal veranderde

door Dirk Musschoot, auteur en journalist



De aanleiding voor het verschijnen van een boek met deze titel is de honderdste verjaardag van de Gezinsbond. Wat is er de voorbije honderd jaar zoal veranderd voor (kroostrijke) gezinnen? Ontzettend veel, zul je merken, en veel positiefs. Daar hebben veel denkers en doeners voor gezorgd. We hebben vandaag betaalde vakantie, zitten met gekleurde kindjes in de klas, worden gevaccineerd (hoe actueel is dat!), en hebben tegen tegenwoordig soms twee papa's (of mama's), of één ouder (in plaats van twee). Mama's nemen de pil, papa's zijn niet langer de enige kostwinner, pampers en postjesvoeding zijn doodgewoon en oma's en papa's zijn soms nog héél jong. Ja, er is veel veranderd.



GELEID BEZOEK

Maandag 8 mei 2023 (14u)

"De begraafplaats van Drongen"

Samenkomst aan de ingang: Mariakerksesteenweg 223

gids: Félix Waldack, voorzitter Familiekunde Gent

Bijzonder op de begraafplaats van Drongen zijn de bovengrondse kelders die op geen enkele ander Gentse kerkhof te vinden zijn.

Gedenkvormen op de begraafplaats: bovengrondse kelders, grondgraven, grondgraven voor kinderen (kinderperkje), strooiweide, sokkelcolumbarium, honingraatcolumbarium, urnenmuur, urnenveld, urnenkelders.

Op de begraafplaatsen van Drongen zijn beschermde grafzerken te vinden van bekende historische figuren.

Rechts van de hoofdgang ligt het graf van kunstenaars Antoon Catrie. Het is ontworpen door de kunstenaar zelf en is uitgevoerd in glas-in-beton, een techniek waarmee hij bekendheid verwierf.

Centraal op hetzelfde kerkhof, achter de de grote rotonde staat een grafsteen voor Alfons Byn en Gustaaf Braeckman. Beiden werden omwille van hun spionage-activiteiten door de Duitsers terechtgesteld op 10/09/1917 op de schietbaan in Gent. Ze werden op 4 mei 1919 met militaire eer begraven op het gemeentelijk kerkhof van Drongen en later naar hier overgebracht.



Natuurbegravingplaats

De natuurbegravingplaats in Drongen is de eerste plaats in Gent waar overledenen op een natuurlijke plek en op een natuurlijke manier een laatste rustplaats kunnen krijgen. De natuurbegravingplaats grenst aan de begravingplaats van Drongen, aan de Mariakerksesteenweg.

DE ZOEAAF EN DE PREMIER:

JEAN-BAPTIST EN ALEXANDER DE CROO

Welk verband is er tussen onze premier Alexander De Croo en de pauselijke zoeaven? Wie zijn deze zoeaven en wat doen ze? Zoeaven in Oost- en West-Vlaanderen !

De Pauselijke Zoeaven waren, in navolging van de Franse zoeaven, een infanterie-eenheid van de Kerkelijke Staat (1861-1870), opgericht als antwoord op interne instabiliteit en op de Risorgimento, de beweging die het van oudsher in grotere en kleinere staten en staatjes verdeelde Italië wilde verenigen tot één Italiaanse staat.

In totaal namen tussen 1860 en 1870 zo'n 1700 Belgen dienst in het zoeavenkorps. De aanwerving verliep doorgaans via het 'Belgisch comité voor de rekrutering van de zoeaven' in Brussel en via provinciale hulpcomités. Meer dan 35 procent van de Belgische zoeaven kwam uit Oost-Vlaanderen. In het bisdom Gent waren de Pauselijke Werken, die de paus door dik en dun steunden, immers stevig uitgebouwd.

Van de circa 600 Oost-Vlamingen waren er 44 afkomstig uit de Zuid-Oost-Vlaamse regio, met de gemeenten Zottegem, Lierde, Brakel, Zwalm, Horebeke, Oosterzele, Sint-Lievens-Houtem en Herzele. Koenraad De Wolf schreef in 1991 over dit "stukje vergeten negentiende-eeuwse geschiedenis" een omvangrijke bijdrage voor het Zottegems Genootschap voor Geschiedenis en Oudheidkunde: *De laatste kruisvaarders. Pauselijke Zouaven uit Zuid-Oost-Vlaanderen*.



Daarin publiceerde hij dertien brieven die **Petrus De Croo (1847-1910)** uit Michelbeke, nu een deelgemeente van Brakel, tussen eind 1865 en eind 1867 aan zijn ouders stuurde. Petrus was pas 18 geworden toen hij zich inschreef in het zoeavenkorps. Op 10 december 1865 arriveerde hij in Rome. Hij werd in 1866 ten zuiden van Rome gestationeerd in achtereenvolgens Velletri, Terracina en Cori en verbleef vanaf eind 1866 in Rome zelf. Hij nam in 1867 deel aan de veldslag nabij Mentana en keerde op 31 december 1867 naar Michelbeke terug. Vijf jaar later huwde hij met Maria-Emilie De Prez en samen kregen ze acht kinderen. Petrus speelde – zoals vele oud zouaven – een actieve rol in het lokale parochiale leven. In zijn brieven maken we onder meer kennis met zijn persoonlijke (vaak financiële) bekommernissen, zijn audiëntie bij de paus, de streekgenoten met wie hij optrekt, ... maar ook met zijn motivatie: “strijden voor de grootste aller zaken”, “omdat het voor het geloof is”. Over Italië zou hij niet zoveel vertellen – zo schreef hij in zijn eerste brief – “want gij weet alreden van J B D Croo hoe dat het is”.



Die J B is Petrus' oudere neef en dorpsgenoot **Jean-Baptist De Croo (1820-1907)**, een broer van Constant, die de betovergrootvader is van huidig premier Alexander De Croo. Jean-Baptist (dus Alexanders betovergrootoom) nam in mei 1861 als 41-jarige vrijgezel dienst in het zoeavenkorps. Dat is uitzonderlijk oud. De gemiddelde leeftijd van de Belgische zoeaven lag rond de 24 jaar. Jean-Baptist verliet het korps na drie jaar, in augustus 1864. Vermoedelijk had hij een eerder rustige tijd achter de rug. Er waren toen geen of nauwelijks schermutselingen met de Italiaanse patriotten. Na zijn terugkeer engageerde hij zich in het Michelbeekse verenigingsleven. Hij werd voorzitter van de kerkfabriek en was actief in het Sint-Vincentius à Paulogenootschap, de Xaverianengilde en de Mariacongregatie. Ook bekleedde hij tussen 1879 en 1888 een politiek mandaat als gemeenteraadslid, schepen en zelfs even burgemeester. Zijn gehechtheid aan de kerk kwam tot uiting in de vijf bedevaarten die hij op late leeftijd nog (in 1890, 1893, 1896, 1899 en 1901) ondernam naar Jerusalem en andere heilige plaatsen in Palestina. En zijn lidmaatschap van het zoeavenkorps vergat hij evenmin. De bijeenkomsten van de Oost-Vlaamse-oud-zoeaven woonde hij steevast bij en in 1891 ontving hij van paus Leo XIII de erepenning Bene Merenti, net zoals zijn neef Petrus.

Ook toonaangevende katholieke families 'leverden' zoeaven. Hier kunnen we Felix en Paul de Hemptinne vermelden, zonen van de Gentse textielbaron en pausverdediger par excellence Joseph de Hemptinne, die ook op de eerste rij stond voor de organisatie van de Pauselijke Werken. Felix (1849-1913) was amper 16 jaar oud, toen hij begin 1866 het zoeavenleger vervoegde. Paul (1851-1923) volgde in de loop van 1869, toen zijn broer het leger net had verlaten om novice te worden bij de

benedictijnen van Beuron. Felix zou later als Dom Hildebrand abt worden van Maredsous en eerste abt-primaat van de benedictijnen.

Met dank aan Koenraad De Wolf en Herman De Croo

Bronnen: De zoeaaf en de premier: Jean-Baptist en Alexander De Croo - KADOC.
Documentatie- en Onderzoekscentrum voor Religie, Cultuur en Samenleving
(kuleuven.be)

GENTSE PILOTEN IN DE “BATTLE OF BRITAIN”

Toen België eind mei 1940 capituleerde, zijn er een aantal Belgische piloten, die toen in Frankrijk zaten, naar Groot-Brittannië gevlucht en zij werden vrij vlieg in de Royal Air Force opgenomen als vrijwilligers.

Op het Battle of Britain monument <https://bbm.org.uk/the-airmen/> in Londen staan er 28 Belgische piloten vermeld, waaronder twee Gentenaars: Baudouin de Hemptinne en Eugene “Strop” Seghers. Beiden vlogen tijdens de Battle of Britain met Hurricanes, de Hemptinne bij het 145 Sqn, Seghers bij het 32 Sqn.

BAUDOUIN DE HEMPTINNE

Stamboom.

Veel piloten van het Belgische Militaire Vliegwezen in de jaren 1930 waren van rijke families, al dan niet van adel, en Baudouin de Hemptinne was er een typisch voorbeeld van.

Hij werd geboren op 9 november 1909, op de Coupure te Gent, als de zoon van Léon Félix Eugene Marie Ghislain de Hemptinne, industrieel. Zijn vader was één van de grote textielbaronnen van Gent, gehuwd met Claire Pauline Marie Ghislaine Baronne Kervyn de Volkaersbeke . Zijn geboorteakte is natuurlijk in het Frans.



De stamboom van Baudouin leest als een catalogoog van oude en nieuwe Belgische adel:

Ouders

2. Léon Félix de Hemptinne (1882-1944) & 3. Claire Pauline Kervyn de Volkaersbeke (1882-1972) ;

Grootouders

4. Amédée Ferdinand de Hemptinne (1853-1904) & 5. Alix Françoise de Heusch de Thisnes (1847-1904) , 6. Ernest Jean Kervyn de Volkaersbeke (1845-1913) & 7. Maria Mathilde Coppieters (1853-1919) ;

Overgrootouders

8. Jules de Hemptinne (1825-1922) & 9. Léonie Marie Émilie de Smet de Naeyer (1831-1900) , 10. Philippe Augustin Kervyn de Volkaersbeke (1815-1881) & 11. Eugénie Amélie van Rockolfing de Nazareth (1818-1878) , 12. Mathieu Joseph de Heusch de Thisnes (1822-1898) & 13. Eugénie Philippine Fontaine de Fromentel (1821-1879), 14. Vincent Jacques Coppieters (1821-1872) & 15. Mathilde Marie Kervyn (1819-1872)

Betovergrootouders

16. Félix Joseph de Hemptinne (1785- 1848) & 17. Henriette Adrienne Lousbergs (1796- 1827) , 18. Jean de Smet (1784- 1869) & 19. Reine Eugénie de Naeyer (1791-1874) , 20. Jean Charles Kervyn de Volkaersbeke (1784- 1854) & 21. Angéline Louise de Nève (1781-1852) , 22. Louis Charles van Rockolfing de Nazareth (1773-1860) & 23. Marie Françoise Borluut (1794-1854) , 24. Jean Louis de Heusch de Thisnes (1763- 1845) & 25. Françoise Joséphine de Lamboy de Groenendael (1795-1872), 26. Charles Antoine Fontaine de Fromentel (1793-1875) & 27. Françoise Nortbertine Fontaine de Thiéblin (1790-1871), 28. Anselme Marie Coppieters (1791-1831) & 29. Marie-Anne Caroline van Ockerhout de ter Zaele (1786- 1821) , 30. Constantin Ghislain KERVYN (1776-1852) & 31. Marie Sophie de Kerckhove (1783- 1850)

Militaire carrière

Baudouin gaat in 1929 naar de Militaire Vliegschool in 1929 (60ste promotie) en haalt zijn vliegbrevet in 1931. Uit zijn vlieggeschiedenis kunnen we opmaken dat hij een middelmatig piloot was.

Hij gaat eerst in dienst bij het 5 escadrille / IIIde groep / 1ste regiment (5/III/1) in 1933 (Goetsenhoven) dat nog met de Breguet 19 tweedekker vliegt. Met dit toestel heeft hij een ongeval op 4 april 1933 (ref. Luchtvaartgeschiedenis.be). Boeren aan het werk rond Fumal zagen hoe een vliegtuig met sputterende motor op lage hoogte over de heuvels scheerde. De piloot was zijn zware toestel niet meester, het raakte een heuvelkam en sloeg overkop. Toegesnelde buurtbewoners vonden op enkel meter van het verhakkelde wrak de bewusteloze piloot, die naar de nabijgelegen boerderij Mousset werd gebracht. De dokter stelde vast dat de man een gebroken rechterarm had, een ontwrichte schouder en kneuzingen over het hele lichaam. Het betrof hier de toen 24-jarige Gentse piloot Baudouin de Hemptinne.”

Daarna gaat hij bij 3 escadrille / IIde groep / 2de regiment (3/II/2) in 1936 in Nijvel vliegen op Fairey Firefly tweedekker-jager. Hij botst met een andere Firefly op 08/03/1938 boven Thisnes.

Tijdens een formatievlucht kwam de Y-50, bestuurd door luitenant Baudouin de Hemptinne, in botsing met de Y-80 van kapitein Jean de Callataÿ. De laatste zijn toestel ging over in een vrille, die hij op 500 meter hoogte herstelde. De kapitein landde met een beschadigd toestel op Nijvel. de Hemptinne evenwel moest springen en raakte bij de landing gewond aan de voet. De Y-50 stortte te pletter bij Thisnes.

In februari 1940 wordt hij 2de commandant van de vliegschool in Sint-Denijs-Westrem, dichtbij huis en in een functie waar hij nog weinig brokken kon maken.

Bij het begin van de oorlog werden de vliegtuigen en het personeel van de vliegscholen eerst naar Caen in Frankrijk en later naar Oudja in Marokko geëvacueerd, vanwaar hij op 17 juli 1940 in Groot-Brittannië aankomt.

Na een korte bijscholing vliegt hij in augustus 1940 bij 145 Squadron in Schotland op Hurricane en krijgt een overwinning op een He 111 bommenwerper op 2-10-1940. In juni 1941 vliegt hij bij 609 squadron, daarna is hij kort bij 131 Sq en 64 Sq en in augustus 1941 bij het 122 Squadron op Spitfire.

Gesneuveld in 1942

Dit squadron deed regelmatig aanvallen boven Frankrijk en België, zgn. Circus missions. Circus 157 op 5-5-1942 wordt boven Dranouter aangevallen door FW190s. Binnen het kwartier worden vijf geallieerde toestellen naar de grond gehaald: de Engelsman Stacey Jones crasht in Proven. De Canadees Roland Joffre stort te pletter in Nieuwkerke, Baudouin de Hemptinne crasht stervend op de Zwarte-Molenhoek in Dranouter en de Tsjech Karel Pavlík in de Kemmelbergflank.

Herdenking

Baudouin wordt eerst begraven door de Duitsers als onbekende piloot in Ieper, ligt nu begraven op het ereplein in Evere. Voor hem staat er sinds 1992 een monument in Dranouter en de radarsite ATCC van Semmerzake-Gavere werd naar hem vernoemd.

Foto's



EUGEEEN SEGHERS

Hij werd geboren in Ledeberg bij Gent op 7 april 1910. Nu staat Ledeberg niet bekend voor zijn rijke families met connecties in het vliegwezen, dus wie was die kerel dan?

Stamboom

1. Eugene Georges Achiel Seghers ° 7 apr. 1910 in Ledeberg en + op 26 jul. 1944 in Uckfield, United Kingdom.

<p>41 7 April</p>	<p>Eugeen Georges Achiel Seghers</p>	<p>In het jaar negentien honderd tien, den achtsten April om tien en twaalf L'an mil neuf cent dix, le wien voormiddag, voor ons Pieter Edmond Van Damme, te hepen zedelegeerd ambtenaar van den burgerlijkenstand der gemeente Ledeberg, is verschenen Jules Seghers, officier de l'état-civil de la commune de Ledeberg, a comparu : geboren te Ledeberg, oud drie en twintig jaren ouerstoker te Ledeberg die welke ons heeft verklaard dat gister om elf wien voormiddag in deze gemeente lequel nous a déclaré que geboren is een kind van het mannelijk geslacht van hem vertelvaarder en zijne echtgenote Commune un enfant du sexe Anna Caroline De Juyt, geboren te Ledeberg, oud een- en-twintig jaren, huishoudster, wonende Arsenalsstraat 22. welk kind hij ons heeft vertoond en waaraan hij heeft verklaard te geven de voornamen van Lequel enfant nous a présenté et auquel a déclaré vouloir donner le Eugeen Georges Achiel. Deze verklaring en vertooning gedaan in bijzijn van de aanzochte Les dites déclarations et présentation faites en présence des témoins getuigen : Pieter Jacobs, oud veertig jaren, herbergdier, en Antoon requis : Gondelair, oud vier en veertig jaren, zonder bedrijf, beiden wonnende te Ledeberg, waartoe alle duidelijk opged maakt, welke wij na voorlezing met den aangewezen en de getuigen hebben geleekt. Seghers Jules Jacobs w. Gondelair O. van Damme</p>
-----------------------	--	---

Ouders

Hij was de zoon van 2. Jules Seghers, ° 29 november 1886 in Ledeberg, vuurstoker (= hulp van de machinist op een stoomlocomotief) & 3. Irma Caroline De Vuyst, ° 13 maart 1889 in Ledeberg, huishoudster, beiden uit Ledeberg, wonende in de Arsenaalstraat te Ledeberg. Die straat werd eertijds genoemd naar de nabijgelegen centrale werkplaats van de N.M.B.S. welke werd aangelegd in 1885 en die 1200 man tewerkstelde. Bij de gemeentefusies van 1976 waren er twee Arsenaalstraten, in Gentbrugge en in Ledeberg. Die laatste is nu de Pater Petrus De Meyerestraat.

Zijn ouders verhuisden (na WO1?) naar Schaarbeek, waar er ook een groot depot is van de spoorwegen en Eugene studeerde daar af in het Champagnat-instituut, een vrije school die nu nog bestaat.

Grootouders

4. Jan Jozef Seghers, ° 3 oktober 1864 – Ledeberg, metser & 5. Virginie Sophie Pollefliet, ° 5 juni 1854 - Sint-Joris-ten-Distel, + 1 maart 1925 – Gentbrugge, winkelierster,
6. Victor Ferdinand De Vuyst, ° 18 april 1860 - Bevere bij Oudenaarde, + 31 mei 1911 - Ledeberg, letterzetter & 7. Eugénie Josephe Finfe, °12 mei 1863 – Falaën (Namur), + 3 augustus 1932 - Ledeberg, fabriekwerkster

Overgrootouders

8. Ivo Seghers, ° 31 mei 1833 in Heusden, ° 31 mei 1833 – Heusden, + 23 maart 1895 - Ledeberg, metser & 9. Maria Ludovica Suys, ° 28 mei 1839 in Melle, + 26 januari 1872 in Ledeberg, dienstmeid.
10. Ludovicus Pollefliet, ° 21 december 1825 – Waardamme, + 28 februari 1866 - Sint-Joris-ten-Distel, werkman & 11. Seraphina Carroen, ° 4 juli 1830 - Sint-Joris-ten-Distel, +18 december 1912 - Sint-Joris-ten-Distel, werkmeid
12. Benedictus De Vuyst, ° geboren 23 april 1829 – Aalst, + 5 mei 1876 - Ledeberg, spoorwegbediende, & 13 Juliana De Wildeman (De Wilde) ° 8 juli 1824 – Eine, + 14 juli 1897 – Ledeberg, naaister
14. Jean Martin Finfe, ° 20 april 1818 - Thynes les Dinant, + 26 november 1871 - Falaën, journalier (dagloner) & 15. Henriette Vincent, ° 30 juni 1828 – Falaën, Journalière

Betovergrootouders

16 Judocus Joannes Seghers, ° 22 december 1804 – Gent, + 4 april 1872 - Ledeberg, arbeider, & 17 Helena Francisca Exsteyl, ° 10 fructidor jaar XI (28 augustus 1803) – Gent, + 12 februari 1878 - Ledeberg, arbeidster; 18 Pieter Joannes Napoleon Suys, ° Geboren circa 1808 – Landskouter, + 3 november 1854 – Melle & 19. Maria Livina Bauwens ° 2 februari 1801 – Gijzenzele, + 4 oktober 1884 – Melle; 20. Martinus Pollefliet, ° circa 1797 - Ruddervoorde, + 18 mei 1864 - Sint-Joris-ten-Distel 1 21. Francisca De Moes, + 30 juli 1858 - Sint-Joris-ten-Distel; 22. Petrus Ludovicus Carroen, +23 mei 1864 - Sint-Joris-ten-Distel, 23. Maria Christina Vermeire, ° circa 1791, + 2 mei 1861 - Sint-Joris-ten-Distel; 24. Lodewijk De Vuyst, ° 13 floréal jaar VII (2 mei 1799) - Zingem, + 4 maart 1855 - Bevere bij Oudenaarde,

winkelier & 25. Sofia Adam, ° circa 1786 - Lede, + 24 mei 1861 - Bevere bij Oudenaarde;
26. Albinus De Wildeman, ° 1 maart 1792 - Eine, kleermaker (tailleur) & 27. Maria Joanna Coppens, ° 3 december 1785 - Anzegem, + - Eine ; 28. Pierre Joseph Finfe, ° circa 1771 - Dinant, + 6 september 1851 – Dinant, journalier & 29. Anne Josephe Colard, ° circa 1776, Ménagère ; 30 Francois Joseph Vincent, ° 4 mei 1792 - Falaën, journalier & 31. Marie Justine Willot, ° 5 november 1803 – Falaën.

Alle voorouders van Eugeen, zowel de Vlaamse als de Waalse waren van bescheiden komaf. Zijn voorouders Pierre Joseph Finfe en Anne Colard, waren twee arme sloebers, die bij hun burgerlijk huwelijk in 1819, liefst 6 eerder geboren kinderen lieten wettigen.

Militaire carrière

Eugeen ging in dienst op 10 juli 1929 in het Regiment van de Transmissietroepen. Maar de luchtvaart boeide hem vooral en hij behaalde eerst het brevet van waarnemer en in maart 1930 ging hij naar de Vliegschool waar hij opgenomen werd in de 62e promotie.

Daarna vloog hij achtereenvolgens bij het 5 esc / IIIde groep / 1ste Luchtvaartregiment (5/III/1 Lu) te Goetsenhoven in juli 1931, het 6 esc / IIIde groep / 2de Luchtvaartregiment (6/III2 Lu) te Nijvel in September 1935 en ten slotte in de Wapenschool te Evere in maart 1938.

Hij was een uitstekende piloot en maakte deel uit van de groepsvlucht van 18 Fairey Foxen op de interationale vliegmeeting van Evere in 1939. Op 10 mei 1940 had hij 1.000 vliegunen bijeen gevlogen, bij dag en 150 vliegunen bij nacht, met verschillende vliegtuigtypen, w.o. de Avro 504, Morane 230, Stampe SV 26, SV5, Brequet 19, Fairey Fox en Fairey Firefly II.

Na capitulatie in mei 1940 gaat hij via Frankrijk naar Groot-Brittannië, komt daar aan op 7 juli 1940 en wordt ook opgenomen in het 32e Squadron van de RAF, waarmee hij samen met een andere Belg, de graaf de Henricourt de Grunne, deelnam aan de Slag om Engeland met een Hawker Hurricane, waarschijnlijk V6567: GZ* T.

Op 24 augustus achtervolgde Seghers een Duitse bommenwerper over zee, maar een Duitse Messerschmitt Bf109E slaagde erin om zich achter de Belg te plaatsen, zonder dat hij het merkte. Seghers' Hurricane vatte vuur, maar hij slaagde erin uit het toestel te springen. Even later werd hij door een motorbootje uit Het Kanaal opgevisst. Uit de logboeken van beide partijen kan men opmaken dat hij werd neergeschoten door Adam Bernhard van 2/JG26. zie : <https://www.asisbiz.com/Luftwaffe/Luftwaffe-aerial-victories-1940-B.html>

's Anderendaags nam hij zijn plaats in het smaldeel weer in en drie dagen later behaalde hij een overwinning door een Messerschmitt Bf 110 neer te halen. Ook hier kan men zijn tegenstanders identificeren als: piloot Werner Opper en waarnemer Paul Nick in een Bf 110C-4 van 9/ZG26 code 3U + AT op 26 (of27) augustus 1940, zie <http://www.aircrewremembered.com/KrackerDatabase/>

Van september 1940 tot april 1941 vliegt Seghers bij het 46 sqn. Daar zijn enkele foto's van, waarop men Seghers flink gebouwd postuur kan zien, maar er zijn geen gegevens over de Hurricane(s) waarmee hij gevlogen geeft.

Vanaf april 1941 maakt Flight-Lieutenant Seghers deel uit van de eerste Belgen die in het beroemde 609 squadron van Biggin Hill, uitgerust met Spitfire II en V, ook de Hemptinne was daarbij. Daar kreeg hij zijn bijnaam "Strop".

Op 11 juli 1941 behaalde hij er een overwinning op een Messerschmitt Bf 109, een "geelneus" dus van JG2 Richthofen. Die kan geïdentificeerd worden als Valentin Nawrot (zie ook in de KtackerDatabase en op

<https://aviationtrails.files.wordpress.com/2014/06/german-losses.pdf>)

Het vliegtuig van Eugeen was waarschijnlijk de Spitfire Va met Dark green /dark brown camouflage B schema en identificatie PR*N code W3239.

In Londen was hij aanwezig op de ceremonie van 21 juli 1941 op de Esplanade van Wellington Barracks waar minister van Defensie Gutt hem, en 7 andere Belgische piloten, het Oorlogskruis verleende.

Door zijn grote persoonlijkheid kreeg hij met de graad van Squadron Leader het bevel van het 165 Squadron in april 1942 op Spitfires. De buitenlanders die dergelijke eer toekregen, waren bij de Royal Air Force zeldzaam.

Na een lange periode in het Squadron bekwam Eugeen Seghers op 13 februari 1943 het Distinguished Flying Cross (DFC). Hij werd aangeduid voor de 52 Operational Training Unit als vlieginstructor in juni 1943 en voor de Central Gunnery School in april 1944.

Op 6 juni 1944 was flight-luitenant Eugeen Seghers ingedeeld bij het 91e Squadron dat met het vliegtuigtype Spitfire XIV deelnam aan de luchtoperaties, als steun bij de landing van de geallieerde troepen in Normandië.

Eugeen was met zijn omvangrijke lichaam (zie foto's) een atypische jachtpiloot. De Hurricane waar hij eerst mee vloog had nog een ruime cockpit, maar hij zal niet zonder moeite in de veel smallere Spitfirecockpit geraakt zijn.

Gesneuveld in 1944.

Zijn squadron was ook gespecialiseerd in de vernietiging van de V1 vliegende bommen, die toen Engeland bestookten. Later zouden ze vooral op Antwerpen vallen. Wanneer hij op 26 juli 1944 een V-1 aanviel, die dreigde op een bewoond gebied neer te storten, werd Eugeen Seghers gedood door de ontploffing van de V-1, die hij met zijn mitrailleursvuur bestookte. Vermoedelijk moet de steekvlam van de ontploffing enorm geweest zijn, zodat hij niet meer kon wegzwenken en nog in de ontploffingsvlam terecht kwam. Hoe dan ook, hij heeft zich opgeofferd en aldus een klein Engels dorp Uckfield van een catastrofe gered.

Zijn stoffelijk overschot werd gevonden dicht bij het dorp. Het waren de streekbewoners die hem de laatste eer bewezen hebben en hij werd bij het dorp begraven. Na het einde van de oorlog werd ook hij herbegraven op het ereplein in Evere.

Herdenking

Na de oorlog is Seghers eigenlijk in de vergetelheid geraakt. Wel werd hij de peter van de promotie leerlingpiloten 87A. Pas zeventig jaar na zijn overlijden werd op 26 juli 2014 in Uckfield een herdenkingsplaat voor hem ingehuldigd in de tuin van de Highlands Inn (pub), Eastbourn Road, Ridgewood, Uckfield.

Foto's



CENTRUM FAMILIEKUNDE GENT

Het **documentatiecentrum** is toegankelijk (leeszaal boven, INGANG LIBERAS, Kramersplein 23 te Gent) op iedere woensdagnamiddag van 13u tot 17u.

Doelstelling

- het ter beschikking stellen van genealogische informatie, voornamelijk uit Oost-Vlaanderen, maar ook uit West-Vlaanderen en de Nederlandse provincie Zeeland
- fungeren als brug tussen familievorsers en de diverse archieven
- iedere geïnteresseerde helpen met de opmaak van de stamboom ... en het schrijven van zijn of haar familiegeschiedenis!



Aanbod

Gelieve, voorafgaand aan uw bezoek, te zoeken op de website bib.familiekunde-vlaanderen.be. Kies een auteur, titel of trefwoord, gecombineerd met 'fv Gent', en schrijf de referentie op (voorbeelden G-407 en F-1022). Met deze referenties kunnen wij u snel en correct helpen!

- parochieregisters of doop-, trouw- en begrafenisboeken (bewerkingen)
- burgerlijke stand (bewerkingen)
- inventarissen van diverse archieven
- staten van goed (wezenregisters)
- landboeken
- poortersboeken
- gezinsrepertoria
- volkstellingen
- penningkohieren
- notariaat

- familiegeschiedenissen
- kiezerslijsten
- werken over adel en heraldiek
- familiedossiers
- geschiedkundige, heemkundige en genealogische tijdschriften
- geschiedkundige, geografische en culturele boeken over de Nederlanden (België, Luxemburg en Nederland) met inbegrip van de voormalige voogdijgebieden (Burundi, Congo, Indonesië, Rwanda en Suriname)

De bibliotheek is onderverdeeld in 7 fondsen:

F = boeken zonder Oost-Vlaanderen

FDC = Fonds De Clercq

FDW = Fonds D'hooge Waldack

G = boeken Oost-Vlaanderen

H = grote formaten

L = tijdschriften zonder Oost-Vlaanderen

M = tijdschriften Oost-Vlaanderen



F

1516 - 1520



duidelijk etiket op een archiefdoos



- **digitale collectie** van rouwbrieven, bidprentjes en facturen ...
- op datum van 31/12/2022 gescand in TIFF-formaat én benoemd: 203.500 stuks!
- rouwbrieven: 118.500
- bidprentjes: 82.500
- facturen: 2.500
- Wenst u één of meerdere **scans**? Ga naar de zoekrobot karakol.be en bestel!
- Een scan van een bidprentje, rouwbrief of factuur kost € 0,25 (leden) of € 0,50
- te storten op de rekening van Familiekunde Gent BE72 7360 0490 3416.

MET DE GEWAARDEERDE STEUN VAN ...



ARCHIEFBANK
VLAANDEREN



HISTORIES

Genealogie + Heemkunde + Lokaal erfgoed + Cultuur van alledag

LIDMAATSCHAP FAMILIEKUNDE VLAANDEREN



Gewoon lid	€ 40,00
2 ^e persoon in gezin	€ 10,00
Steunend lid	€ 54,00
Beschermend lid	€ 84,00

Familiekunde Vlaanderen vzw,
Van Heybeeckstraat 3, 2170 Merksem.

IBAN: BE58 4141 1712 2179

Mededeling: Lid 2023 + lidnummer of Lid 2023 + nieuw lid.